

Initiatief vanuit Landgraaf

Wensulance nu ook in het zuiden



Bianca en Paul Mijnes hopen voldoende donaties binnen te krijgen om dit najaar al wensen van ernstig zieke mensen te kunnen vervullen met hun Wensulance.

Foto: Torsten Faruhn



Verlaten van woning is voor ernstig zieken wereldreis. 9

PARKSTAD

Een bezoek brengen aan de nieuwe woning van je (klein)kind, de dierentuin, een concert of het maken van een boswandeling is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Dat verandert als iemand bedlegerig wordt, ernstig of chronisch ziek of zelfs terminaal ziek wordt. Dan wordt de wereld ineens heel klein. Voor deze mensen is er binnenkort een lichtpuntje: de Wensulance van Stichting Wensulance, opgericht door BLER, het bedrijf van Paul en Bianca Mijnes uit Landgraaf.

Paul is al een hele tijd bezig met het idee van de Wensulance. Gedurende zijn tijd als ambulanceverpleegkundige maakte hij regelmatig mee dat tijdens patiënten-transporten dingen besproken werden die in de thuissituatie taboe waren: "Patiënten kunnen dan vrijuit praten tegen de ambulancebroeder. Daar kwamen regelmatig heel trieste verhalen naar boven: familieleden die niet los kunnen laten of een laatste wens waar de familie geen weet van heeft of niet weet hoe deze gerealiseerd kan worden. Zeker dat laatste hakt er vaak flink in, ook bij de ambulancebroeders". Omdat in het reguliere (niet-spoedeisende) ambulancetransport het (vaak) niet mogelijk is om een wens van een patiënt te kunnen vervullen, besloten Paul en Bianca om dit initiatief te starten zodra hier binnen hun bedrijf de mogelijkheden voor waren. "Dat moment is nu aangebroken." Behalve dat Paul en Bianca hun eigen bedrijf (BLER) runnen en mensen opleiden op het gebied van bedrijfshulpverlening, reanimatie en levensreddende eerste hulp, werkt Bianca parttime als verpleegkundige en hebben zij twee opgroeiende kinderen. "De Wensulance voelt voor ons en de vrijwilligers die ons ondersteunen niet als een extra belasting", vertelt Paul, "maar is meer

een stuk ontspanning. Dit klinkt misschien vreemd, maar de dankbaarheid die je van de patiënt en familie krijgt, maakt veel goed en geeft je de energie om doortegaan. Reken maar dat er wel eens een traan gelaten wordt tijdens ritten, maar bij de ritten van de Wensulance vervul je iemands, vaak laatste, wens. Dat is zeker heftig, maar die emotie hoort er nu eenmaal bij." Er rijden diverse 'wens-ambulances' in Nederland, ook in Limburg. Maar in het zuiden van de provincie is de behoefte groot en ontbreekt het vooralsnog aan een initiatief. "Hoe ellendiger iemands situatie is, hoe kleiner zijn of haar wereld wordt. Voor deze mensen is het verlaten van hun eigen woning al een wereldreis die zij zonder speciaal vervoer en de juiste begeleiding niet meer kunnen ondernemen." Dan komen de Wensulance en haar vrijwilligers om de hoek kijken. De meeste vrijwilligers komen uit de zorg of werken bijvoorbeeld bij politie of brandweer. "Zij hebben de juiste expertise om iemand die bijzondere zorg nodig heeft te kunnen begeleiden. Denk dan aan een bedlegerig patiënt die met een draagstoel via de trap uit een flatgebouw moet worden gehaald of aan iemand die aan een infuus of aan de beademing ligt. En niet te vergeten de speciale rijvaardigheden die nodig zijn om iemand comfortabel met een ambulance te vervoeren", vertelt Paul. Een andere bijkomstigheid van dit regionale initiatief is dat de mensen dezelfde taal spreken: "Vaak gaat het om oude mensen die hun leven lang in deze regio gewoond hebben en alleen het plaatselijke dialect spreken. Dan hoef je geen wens-ambulance uit het westen van het land te laten komen". Maar niet alleen vrijwilligers met een zorgachtergrond die de ritten kunnen begeleiden zijn welkom, ook mensen die administratief werk willen verrichten of willen helpen met het regelen van diverse zaken rondom de rit-

ten, zoals met de locatie waar de rit naartoe gaat. "Daar gaat anders ook veel tijd en geld in zitten, dus iedere hand extra hulp is van harte welkom." De Wensulance zelf is qua inrichting grotendeels gelijk aan een reguliere ambulance, met het verschil dat de medische apparatuur en hulpmiddelen uit het zicht zijn geplaatst. "We hebben ze wel nodig, maar willen mensen niet de indruk geven dat ze in een 'ziekenauto' vervoerd worden. De Wensulance biedt deze patiënten het juiste comfort en de juiste medische hulpmiddelen, maar rijdt niet met zwaailicht en sirene en is ook niet bestickerd als een reguliere ambulance. We komen immers niet voor een spoedrit, maar voor een leuk dagje uit", legt het echtpaar uit. Het ombouwen van de gebruikte ambulance gebeurt bij ambulancefabrikant Visser in Leeuwarden, dit is goedkoper dan het ombouwen van een reguliere bus naar een geschikte Wensulance. "Maar daar hangt toch nog een fiks prijskaartje aan. We moeten alles met sponsoring voor elkaar zien te krijgen, van zowel particulieren als van bedrijven. We willen eigenlijk elke cent die we binnen krijgen in de ritten steken en zo min mogelijk aan zaken als apparatuur en medische hulpmiddelen uitgeven." Daarvoor hebben Paul en Bianca een aparte stichting opgericht, die los van hun bedrijf functioneert. "Zo garanderen wij dat elke cent die binnenkomt naar de Wensulance gaat." Mochten voldoende donaties binnenkomen, dan kan de Wensulance dit najaar al ritten gaan uitvoeren. Wie interesse heeft om als vrijwilliger of donateur de Wensulance te ondersteunen, kan voor meer informatie kijken op www.bler.nl (onder downloads staat de flyer van de Wensulance) op [Facebook.nl/Bleropleidingen](https://www.facebook.com/Bleropleidingen) of bellen met Paul en Bianca Mijnes via tel. 045-5423880.

Torsten Faruhn